

Dag van Respect

13 november 2014

Respect is een belangrijke leidraad binnen het Kleve Project en komt vanzelfsprekend weer terug in het door ons gekozen onderwerp van dit jaar.

Op de Dag van Respect komen de groepen 8 van PCB De Bentetop en OBS 't Koppel en leden van het Kleve Comité voor het eerst samen bij de Vredesduif, het beeld dat midden in ons dorp staat.

Om ons eraan te herinneren dat we al zoveel jaar in vrijheid mogen leven is in 2005 dit beeld gemaakt. Het was destijds zestig jaar geleden, dat de tweede wereldoorlog eindigde, waarin miljoenen mensen omkwamen.

De Vredesduif

In het beeld zie je een gebroken hart: vriendschap en vertrouwen tussen mensen is weggenomen.

Uit het gebroken hart zie je vlammen omhoog slaan. En uit die vlammen probeert de duif de vrijheid in te vliegen, in een wereld van vrede waar mensen respectvol met elkaar omgaan.

De mist van 's morgens is opgetrokken en het zonnetje komt ook nog voorzichtig te voorschijn.

Eigenlijk wel passend bij bovenstaand. Na een donkere periode, toch verder gaan... Kijk omhoog, naar de zon! Dhr. Kleve heet ons allen van harte welkom.

Onderstaand stukje wordt daarna door Meester Grummel verteld.

Dag van Respect, 13 november 2014

Vandaag, 13 november, is de Dag van Respect. Op deze jaarlijks terugkerende dag, besteden we met iedereen die mee doet aan het Kleve Project, aandacht aan deze landelijke dag. Wij denken op deze dag na over hoe zinvol het is om elkaar en anderen te leren respecteren. Respect is namelijk geen vanzelfsprekende zaak. Er zijn in de wereld zeer veel tegenstrijdige opvattingen en gedragingen. Mensen zijn het heel vaak oneens met elkaar en dat leidt nog al eens tot ruzies en oorlogen.

We hoeven alleen maar terug te denken en terug te kijken naar alles wat er nu en de laatste tijd in de wereld gebeurt. Een vliegtuig vol met onschuldige mensen, waaronder honderden Nederlanders, wordt uit de lucht geschoten... Onschuldige burgers slaan op de vlucht voor IS omdat ze anders worden vermoord... maar ook in onze eigen buurt, onze eigen straat komen ruzies voor waarbij er enkel uit gebrek aan respect voor andere gedachten, gebruiken, geloven en gedragingen mensen tegen over elkaar komen te staan. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij leren met elkaar te communiceren over verschillende culturele achtergronden.

Want:

Respect is de basis van een rechtvaardige, leefbare samenleving. Wie respect heeft voor anderen, verdient zelf ook respect.

Respect is accepteren dat iemand anders is. Een ander geloof heeft. Andere gewoonten. Of een andere huidskleur.

Respect is het besef dat je iemand niet moet beoordelen op uiterlijkheden en verschillen.

Respect is elkaar de ruimte geven, iemand iets gunnen, elkaar met rust laten.

Respect hebben en respect tonen is niet altijd even gemakkelijk. Iedereen laat zich wel eens gaan en de ene keer gaat het respectvol met elkaar omgaan dan ook beter dan de andere keer. Wij zijn immers mensen en mensen maken ook wel eens fouten. Ook dát moeten we respecteren. Mensen mogen fouten maken en ze moeten de kans krijgen die fouten te herstellen.

We moeten ook beseffen dat Respect niet voor iedereen hetzelfde is. In de ene cultuur is het respectloos om iemand geen hand te geven; in een andere cultuur is het juist andersom, dan is het juist respectloos om wel die hand te geven. Natuurlijk is het niet nodig dat we allemaal dezelfde opvattingen hebben, want verschillen zijn juist interessant en verfrissend. Maar we moeten wel op een respectvolle manier met elkaar omgaan.

Misschien is wel het allerbelangrijkste bij Respect voor anderen dat je beseft dat je altijd een keuze hebt. Geef ik het wel of geef ik het niet? Doe ik mee met anderen of ga ik mijn eigen weg? Tot waar gaat mijn grens van wat wel en niet kan? Durf ik er iets van te zeggen...durf ik er iets tegen te doen.....durf ik op te staan tegen mensen? Bedenk dat je zelf altijd je eigen grens bepaalt tot waar je gaat en wat je normaal vindt. Hopelijk zal iedereen na afloop van het komende Kleve Project in de toekomst die grens vroeg genoeg trekken en zo laten zien dat wij geleerd hebben wat Respect geven en tonen is.....

Het is in ieder geval duidelijk dat Respect niet vanzelfsprekend is en dat er in de hele wereld veel te veel voorbeelden zijn van situaties waarin het niet goed gaat. Daarom is het goed minstens één keer per jaar samen stil te staan bij het begrip respect zoals wij dat vandaag doen..

Bjorn Kortekaas heeft namens de kinderen van 't Koppel een mooi verhaal geschreven.
Deze wordt voorgelezen door Elise Timmer en Chirella Helder.
Daarna leest Rianne Bakker een stukje voor namens de kinderen van De Bentetop.

Respect

Geschreven door: Björn

Voorgelezen door: Elise en Chirella

De vrede is maar ver weg
Mensen hebben geen respect voor een ander geloof

Het is oorlog in Syrië
Kogels vliegen heen en weer

Alles is rood van bloed
Bommen vernietigen de huizen

Er is totaal geen respect
Het zou opgelost moeten worden

Er moet vrede komen

Maak altijd je eigen keuzes

Stukje, voorgelezen door Rianne

Er zullen altijd mensen zijn die jou vertellen,
wat zij denken, wat jij zou moeten doen, dit vaak met de juiste bedoelingen.

Maar alleen jij kunt bepalen wat goed is voor jou.
Jij kunt diep in jezelf voelen, welke keuzes goed zijn voor jou.

Wees puur jezelf,
je kunt beter eens iets doen wat niet lukt,
dan terug kijken op je leven en spijt hebben
van dingen die je niet hebt gedaan.

groepsfoto